

Slottsgat. 4 Landskrona den 17/6 1930

Snälla Herrinnor!

Jag kommer ju till Herrinnor
som en tiggare. Det är ju när
10 år sedan jag lämnade Herrinnor
i Stockholm ja är katalytiskt, ja
dela denna långa tiden där
ja kan säga viktigheter, och
det är ju inte riktigt löst ja
läst i denna fattigdom, ja kan
ja gör inte stå att säga det är
ju människor som det det som
är jag, men är jag inte ja
jag och en intressant ja

2.400 kr för att de ska få en
liten avspars och försäkra.

Ja den nämligen de är en
malmen sedan Grönholm och
de var i Skellefte för 2 år sedan som
vidde mig såna igår och pensionen
i Skellefte ja på nämligen en
liten vilt till Skellefte i Tidningen
i veckan men somna med en
liten hand är ju lönlöst, sånda
vissa utlägg för 7,000 kr ja som
nu fler dagar gått i Skellefte
över den ja den länge och flera
gångar tänkte mig om Grönholm
en gång hjälpt mig, det är
skam det det ja, ja som ja

Ja det minn betelning för tiden
ja var hos Herrinnan, ja gjorde
de ja kunde de ja var hos Herrinnan
de var ju i den stora kisten
i vi fattas ju aldrig något
för Herrinnan var så vitt
många gånger vi hade ja alla
sit lesa, vi bara inte alla
vände ju att godt vi hade.

Som sagt var Herrinnan
vare pratt o hjälpa mig, de
är ja bara en begäran för
Herrinnan men för mig är
de stora pengarna, ja fick ja
de två ar de lilla invän-
diga ja kan de böja med

Jag vill lära mig smida
o di skulle ju ju hedra Cijja
vilken dag som helst, förda
den vilken per ut som den
den kunde vara god annan
o passa för en pensionat.

Gi en god sak i hem
men snäll o hjälps mig.

Med största sig aktning

Hedvig.

Den Hedvig Persson

Stötsgår 4

Sandberga.